



Natuurkunstpark 2024
V r u c h t b a a r

Kunstenaars Flevoland - www.flevokunst.nl



Inhoud

Colofon

Blz. 4/5	Openingswoord	Natuurkunstpark 2024 werd ondersteund door de gemeente Lelystad. Het thema was 'Vruchtbaar'.
Blz. 6/7	Charleton Mercelina	We hebben een combinatie gemaakt van ruimtelijke werken en vier zondagen met community-workshops.
Blz. 8/9	André Broens	In totaal hebben 23 verschillende kunstenaars aan deze editie van Natuurkunstpark meegewerkt.
Blz. 10/11	Marja Thijssen	
Blz. 12/13	Aleksander Willemse	De opening was op 7 juli. We hebben begin november de werken weer weggehaald.
Blz. 14/15	Ninette Koning	We hebben op vier zondagen (21 en 28 juli en 4 en 11 september) aan bezoekers van Natuurpark Lelystad workshops gegeven:
Blz. 16/17	Evelien Stor	Natuurlijke grafiek, Insecten maken en Ode aan Willem Hoogveen.
Blz. 18/19	Mannie Krak	We hebben twaalf ansichtkaarten laten maken die gratis konden worden meegenomen.
Blz. 20/21	Michel Bongertman	Organisatie: Michel Bongertman en Hein Walter Vormgeving en teksten: Hein Walter
Blz. 22/23	Foktje Doornbos	www.flevokunst.nl
Blz. 24/25	Linde Gadellaa	
Blz. 26/32	Workshops/opening	



Openingswoord

uitgesproken op zondag 7 juli door Hein Walter

Slaap!
Laat me slapen
Laat me slapen als de aarde
als de vruchtbare aarde.
Slaap.
Als grond.
als grond die met de dag vruchtbaarder
wordt.
Als grond zo zwart als de nacht

Boven ons,
in de atmosfeer,
in het volle licht
onbeschermd
in de natuur, in de zeeën,
in de bergen, op de vlaktes
in de menselijke sferen
daar gebeurt van alles.
Daar gebeurt alles.
Terwijl ik slaap
terwijl ik slaap als de aarde,
als de vruchtbare aarde.
Natuur die met de minuut sterker wordt
Mensen die elkaar testen,
die praten als slangen,
die glijden als wormen
Laat me slapen
Laat me slapen als klei

als zeeklei, vruchtbare grond.
De tijd is vruchtbaar
de tijd staat op uitkomen
als een ei, als een roos
die barst uit de knop,
als een bom die ontploft.
Laat me slapen
Slaap
Laat me slapen
als vruchtbare grond
Terwijl boven me
de verandering ontkiemt
de onontkoombare verandering plaatsvindt.
Slaap
Laat me slapen
als vruchtbare aarde
onbewust van het water dat spoelt
dat de geschiedenis wegspoelt
dromend van een nieuwe tijd
voorbij het geweld van de verandering
Slaap, laat me slapen
als de nacht
terwijl overdag mensen elkaar testen
elkaar kwellen, elkaar tergen,
schelden en pesten
terwijl mensen de welvaart verdelen
ze elkaar voorbereiden op de tijd die gaat
komen.

De bom zal ontploffen
de eierschalen zullen breken
De stront zal als regen over ons komen
De worm zal de oude wereld vreten
Slaap,
laat me slapen
laat me de dingen niet bewust meemaken
Elke dag worden we vruchtbaarder
Elke dag maken we chaos
Elke dag meer chaos
vruchtbare chaos
elke dag meer leed
vruchtbaar leed
Laat me slapen
Slaap
Als aarde
als vruchtbare aarde
Moeder aarde
Zwangere moeder aarde
Het kind dat ze zal baren
komt met weeën
de nieuwe tijd komt met barensweeën.
We zullen de pijn voelen
tot in de krochten van haar lichaam
Eerst nog slaap.
Laat me slapen
Het vruchtwater zal stromen
het zal de wereld overstromen

Het vruchtwater zal de wereld schoonspoelen
want de aarde is vruchtbaar
het is gevoed, het is sterk
een ongekende ondergrondse kracht
ons staat een oerknal te wachten
Slaap
Laat me slapen
Wieg me, als stenen in water
Laat me dromen naar de wolken
Laat me dromen naar de hemel
Laat me wakker worden na de oerknal
De oerknal zal spuwen,
haar spuug zal ontspruiten waar het neervalt
maar ik zal het niet voelen
ik zal het niet weten
want ik slaap
als aarde
Vruchtbare aarde
en eens word ik weer wakker
ik zal leven in een nieuwe wereld
we zullen leven in liefde
we maken weer families
we maken weer toekomst
We leven
we blijven altijd leven



Wee

Als natuur het fikst
een mix van blijdschap
muisjes en bloemen

dat is de mooie kant
van vruchtbaarheid

Maar vaak gaat het mis
endometriose
ellende en pijn

felle krampen
die leiden naar niks



Charleton Marcelina



Labyrinth of Energy

Zonder eind
en geen begin

geen midden
niets staat stil

Vruchtbaar
is alles

Wees op weg

Laat kleur en vorm
naar binnen

Energie komt vrij
met de vraag

die je stelt
als je gaat



André Broens



Gezin

Potentie
Vruchtbaarheid
Je kunt het zien

Achteraf
bij het tellen
van de telgen

Zie hoe de nazaten
elkaar nazitten
en buitelen in het bos



Marja Thijssen



Klein, lief protest

De straat op
elkaar steeds weer

aanzetten tot actie
elke dag de moed

te vinden lief te doen
En morgen weer

opnieuw de straat op
elkaar aanzetten

steeds weer moed
te vinden lief te doen



Aleksander Willemsse



Het wiegende water

Water, groene beweging
vol schelpen en adem

gedragen en vruchtbaar
moeder van leven

Eens waren we niet
en ooit zeker weer

daartussen op aarde
gewiegd en gedreven



Ninette Koning



Spuw

Het wil
Het moet
Het zal

Het zaad
Laat los
Het valt

Omlaag
Het ligt
Daar stil

Een tijd
En dan
Opeens

Het gaat
Omhoog
Het staat



Evelien Stor



Vruchtbaarheid

Het leven een slang
die zich eet in de kont.

We groeien traag en lang
van slank naar molm,

van bedorven rot
naar nieuwe vorm.

Grof vuil is grond voor groei,
het gaat maar rond.

Matras en plank,
een vuilniszak vol stank,

een bezeten stoel, een kast
een pallet en een wiel,

alles wordt met smaak gegeten
door de kakkerlak en worm.



Mannie Krak



Uit de shit

We offeren een mand
met zoet aan Moeder

Dankbaar smeren we haar in
met stront van stieren en zwijnen

Alleen nog wat stroop voor vliegen
en de aarde zal vrucht baren



Michel Bongertman



Kijk omhoog

Kijk daar, omhoog
een spel van kleur

wees kind, natuur
je lijf weet best

wat kan, gewoon –
en adem in

Hoor stil wat is
De geest bevrucht

een klein cadeau
van licht en lucht



Foktje Doornbos



Vruchtbare plek

Ga hier liggen
met je ogen
naar de hemel

droom naar boven
de wolken
omarmen de ruimte



Collin de Bruin



Mamma Aarde
High on life/beware fragile

Pas op, hier ligt geluk
breekbaar en eenvoudig

een nest heilige buiken
een veld vol porseleinen schalen

Hun leven is daar binnen
schuilend onder een rond laagje glas

Hier liggen ze in veilige grond
beschermd door sterk gras

Sla ze niet stuk, loop niets kapot
de toekomst moet nog beginnen



Linde Gadellaa



Kunst op een stokje

De hand van Willem
in de vorm, in de kleur,

in de geest van hoe
hij naar de wereld keek,

met oog voor onrecht,
voor het welzijn van het dier,

met het hart op de tong
en spelend als een kind.

Zeg wat je wil, zei hij, met licht
in je stem en zo hard als je kan –

alle gekheid, alle schoonheid
en waanzin op een stokje.

Workshops

Workshop 1 - Natuurlijke grafiek
Smeer bladeren in met verf, druk ze af
en teken eraan verder

Workshop 2 - Insecten maken
Maak van houtjes, takken, wortels,
bladeren en verf je eigen insect

Workshop 3 - Ode aan Willem Hoogeveen
Willem Hoogeveen, beeldend kunstenaar,
had duidelijk een eigen vormtaal.
We maken objecten in zijn stijl en maken
samen een landschappelijk kunstwerk





